

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS. AMEN!

+

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Petrus IMBO

echtgenoot van

Mevrouw Octavie MACHELINCKX

geboren te Geeraardsbergen, den 21 September 1884

en er overleden den 3 Januari 1948, gesterkt
door de HH. Rechten.

Opgeeste oorlog 1914-18,

lid van den Bond der H. Barbara.

Als het morgen is, denk dat gij den avond niet
krijgen zult, en als het avond is geworden, wacht
u van op den dag van morgen te rekenen.

De mensch dien God in dit leven met tegenspoed
begunstigd, heeft een zeker teeken der goddelijke
barmhartigheid jegens hem. Elk lijden is een nieuwe
bloem aan de kroon die ons in den hemel bereid is.

In ziekelijkheid kunt gij voor alles voldoen, met
in vrede en onderwerping uw pijn en smart aan te
nemen; het kruis van Kristus is de sluitel des hemels.

Vaartwel, beminde echtgenoot, kinderen en fami-
lieleden, hebt dank voor de genegenheid en de tee-
dere zorgen die gij voor mij hebt gehad, dat de ge-
nade en de vrede Gods met u wezen en blijft mij
uwe liefde bewaren in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Uitg. E. De Croo, Koster, Overboelare.

De familiën IMBO, MACHELINCKX, MUS en
MATTHYS,

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor den
dierbaren afgestorvenen

Mijnheer Petrus IMBO

danken U van harte.