

Ik hoorde eene stem uit den hemel: zalig de dooden die in den Heer sterven.

Apoc. XIV, 13.

†
BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw OCTAVIE IMPE

weduwe van Mijnheer Desiré DE WAELE,

geboren te Cruyshoutem, den 22 Mei 1856 en godvruchtig overleden te Oycke, den 3 Maart 1946, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van al de godvruchtige genootschappen der parochie.

De overledene was hetgeen zij moest zijn, waar en deugdelyk, eene christene huismoeder. Reeds vroeg moest zij alleen den last van haar huisgezin dragen, doch zij heeft het vol zorg en wijsheid bestuurd.

Psalm 31.

Hare godsvrucht tot de H. Maagd Maria was zoo innig en haar betrouwen zoo groot, dat zij tot die goede Moeder in alle noodwendigheden haren toevlucht nam.

Kalme moed en zachtzinnigheid versierden hare ziel, de wijsheid sprak door haren mond en de goedheid vervulde haar hart.

Prov.

Mijne Kinderen, ik weet dat gij uwe moeder waardeerdet als het beste dat men op aarde bezit, doch ik loof U daar ge mij met onderwerping ziet heengaan tot Hem, die ook het Beste voor ons offerde: «Zijn Eeniggeboren Zoon Jesus-Christus tot heil van ons allen.»

Vaartwel dan, lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor al de zorgen mij zoo liefderijk toegediend; ik verlaat deze aarde van ellenden voor het rijk van vrede; blijft uwe moeder indachtig en gij voornamelijk mijn zoon en broeder, gedenkt U mijner aan het Altaar des Heeren.

En gij, mijne dochter en neef in het Missieveld verspreid, offert voor mijne ziel zaligheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300 d. afl.)

R. I. P.

Heer en Mevr. Kamiel DE COCK-DE WAELE, kinderen en kleinkinderen;
Heer en Mevrouw Aimé DE WAELE-VAN DE MEULEBROECKE;
Heer Odiel DE COCK-DE WAELE en kinderen;
Heer en Mevrouw Hector DE WAELE-DE STOOP;
Heer Cyriel DE WAELE;
Juffrouw Anna DE WAELE;
Eerwaarde Moeder Herlinde, in de wereld Juffrouw Irma DE WAELE,
Katholieke Missie, Lodja (Congo);
Zeer Eerwaarde Heer Marcel DE WAELE, Pastoor-Deken, te Kruishoutem;
Heer Notaris en Mevrouw Maurice DE WAELE-DE VOS;
Juffrouw Emma DE WAELE;
Eerwaarde Heer Jules IMPE, Pastoor van St Gillekerk te Dendermonde;
De familiën DE WAELE en IMPE;

Bedanken Ued. van harte voor deelneming en gebeden.