



Dierbaar aandenken aan

**Mevrouw  
Elza Impens**

**Weduwe van de heer  
Aloïs Braem**

Geboren te Heldergem op 1 januari 1928  
en er plotseling overleden op 29 juli 1996,  
gezalfd met het H. Sacrament der zieken in extremis.

---

De families IMPENS, BRAEM, DE BACKER  
en BISBACK danken U  
voor uw gebed en blijken van medeleven.

Met U zij er geen verten meer,  
en alles is nabij.  
Des levens aanvang glinstert weer,  
geen gisteren en geen morgen meer,  
geen tijd meer en geen uren,  
geen grenzen en geen muren ;  
en alle angst voorbij,  
verlost van schaduw en van schijn,  
wordt pijn en smart tot vreugd verheven !

Hoe kan het zo eenvoudig zijn !  
Hoe kan het leven Hemel zijn,  
met U, o kern van alle leven.

*Felix Timmermans*

---

Begrafenissen DE RYCKE - 053/83.29.76.