



Liefdevol aandenken aan

MEVROUW  
**Jeanne IMPENS**

weduwe van de heer Leon VERVAET

Geboren te Lokeren op 26 april 1930 en  
er plots thuis overleden op 25 januari 2003.  
Gesterkt door de H. Olie in extremis.

De familie dankt u voor uw bliken van  
medeleven hen betoond in hun rouw.

Mémé,

We kunnen maar moeilijk geloven dat je zo plots niet meer levend en vol energie bij ons bent. In flitsen komt het besef en komen de tranen.

Herinneringen zijn tastbaar in alles wat staat en ligt, zoals je het in je slaap stilletjes hebt achtergelaten. In ons hart blijf je altijd dicht bij ons ... In kostbare waarden als solidariteit, tolerantie, oprechte vriendschap en zoveel huiselijke gezelligheid.

We zullen je verschrikkelijk missen. We konden met jou uren praten en je was altijd zo bezorgd en meelevend voor je kinderen en kleinkinderen.

Het was heerlijk om samen met jou te genieten van het spelen met je achterkleinkinderen die we veel van jou zullen vertellen. Samen genieten van een lekkere maaltijd, een strandwandeling, mooie bloemen of supporteren voor het voetbal. We hoorden je graag vertellen over je vele activiteiten met je vrienden, ook de zieken uit de buurt konden op je rekenen. "Morgen komt er weer een dag", zei je dikwijls. Maar we wisten ook dat je de "morgen" van vele mensen op jouw schouders nam. We hebben veel verdriet maar we zijn je ook dankbaar voor zoveel.

We geloven dat je nu, samen met pépé, bij God bent voor Wie je altijd de tijd nam en op Wie je altijd sterk heb vertrouwd.

De kleinkinderen



Sjinn