

"Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven zoet,
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet."



Julien IMPENS

echtgenoot van

Marcella DALLE

geboren te Maldegem op 26 januari 1920
en godvruchtig overleden te Brugge in het
A.Z. St-Jan op 6 februari 1993, gesterkt door
de laatste H. Sakramenten der zieken.

De families IMPENS, DALLE,
VAN SPEYBROECK en DEVOS
danken u voor uw gebed en medevoelen.

Het hart van een vader is meer waard dan
schatten. Nu dit hart is stilgevallen,
beseffen wij tenvolle wat hij voor ons heeft
gedaan en betekend.

Pépé Julien was er één uit de duizend.
Wanneer je hulp nodig had, stond hij altijd
klaar. Iedere dag kwam je hem meerdere
keren tegen in Maldegem.

Julien heeft een gelukkig huwelijksleven
achter de rug, méér dan vijftig jaar heeft hij
lief en leed gedeeld met zijn vrouw Marcella.
Zes kinderen hebben ze opgevoed, en een
schare kleinkinderen werd hun deel.

De laatste drie maanden van zijn leven heeft
Julien veel geleden. Een trotse man ging
zienderogen achteruit. De kinderen en
kleinkinderen bezochten hem trouw elke dag
in het ziekenhuis.

Huil maar niet, maar hou mij in gedachten.
Ik hou van jullie en zal op jullie wachten.
Maak van jullie leven iets moois,
zorg voor moeder en hou van elkaar.

Begravenissen-Crematies A. Colmann-Roegiers & zoon,
Katsweg 28 Maldegem Tel. 050/71 11 84 - 71 78 79

