

Voor al wie in U gelooft, Heer, wordt het leven veranderd, niet ontnomen (Prefatie)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

PETRUS IMPENS

weduwenaar van Mevrouw

Martha VAN DEN ABEELE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VERMEIREN

geboren te Lede op 10 oktober 1904 en godvruchtig overleden te Aalst op 26 april 1973, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder en oorlogsinvalid 1940-45

Het dagelijks gebed van deze dierbare overledene was een smeebede om vrede. vrede onder de mensen, nooit meer oorlog. Jarenlang heeft hij zelf de gevolgen van de oorlog in zijn lichaam gedragen. Nu is hij opgenomen in de eeuwige vrede van het Paradijs waar hij rusten zal zonder pijn of smart in de geborgenheid van Gods liefde.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de bezorgdheid en genegenheid die gij mij steeds hebt bewezen. Ik zeg u allen een laatste vaarwel en troost u bij de gedachte dat we elkaar eens zullen weerzien in eeuwig-

durend geluk.

Beste familieleden en vrienden, toon mij verder uw genegenheid door voor mij te bidden.

Mijn dank gaat ook naar het verplegend personeel van het hospitaal voor hun edelmoedige toewijding.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families IMPENS, VAN DEN ABEELE, VERMEIREN, VAN KERKHOVE, VAN HECK en MEYER,

danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw en voor uw gebeden.

Begrav. Antoine Bruyland-Bogaert, Moorsel-
baan 32 - Aalst - Tel. 710.47
Drukk. Van der Fraenen - Tel. 283.80