

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

+

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw SIDONIE IMPENS,

echtgenote van

Mijnheer LOUIS MEERSSCHAUT,

geboren te Impe, de 28 juli 1897

en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oosterzele,
de 20 oktober 1956.

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Haar sterven was een zachte overgang; welverdiende gunst van God. — Gestorven... doch hare ziel leeft in het hoge licht der eeuwige heerlijkheid. Gestorven... doch haar nagedachtenis leeft voort bij allen die haar kenden. Gestorven... doch zij leeft voort in haar talrijk kroost. Haar voornaamste eretitel toch is deze, dat zij de bewonderenswaardige moeder is geweest van negen kinderen vroom en deftig. Voor wie dit begrijpt behoeft zij geen verdere lofprijzing. —

Mijn Bemide Echtgenoot, met wien ik zolang wel en wee van een vruchtbaar echtelijk leven heb gedeeld, troost U bij de gedachte, dat we weldra voor altijd hierboven weer zullen verenigd zijn.

Dierbare Kinderen, hebt dank voor uw stichtende liefde en trouwe zorgen. Blijft Uw vader eren en steunen en leeft zoals Uw moeder U is voorgegaan. Zij waakt over U.

Bidt nu allen voor mij, gij vooral mijn dochter die U den Heer hebt toegewijd.

Mijn Jezus barmhartigheid

500 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 819.

†

Mijnheer Louis MEERSSCHAUT ;
Mijnheer Honoré MEERSSCHAUT ;
Eerwaarde Zuster LUCIANA, in de wereld
Juffrouw Godelieve MEERSSCHAUT ;
Mijnheer en Mevrouw Frans DE BRANDT-
MEERSSCHAUT en kind :

Mijnheer Frans MEERSSCHAUT ;
Juffrouw Maria MEERSSCHAUT ;
Juffrouw Jacqueline MEERSSCHAUT ;
Mijnheer Roger MEERSSCHAUT ;
Mijnheer Karel MEERSSCHAUT ;
Juffrouw Cecile MEERSSCHAUT ;

De Familie MEERSSCHAUT ;

De Familie IMPENS ;

De Familie TEMMERMAN,

Danken U voor de gebeden en bliken van
deelneming hun betoond in hun rouw.