



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

ALBERT IMSCHOOT

echtgenoot van Mevrouw
GEORGETTE MORNIE

geboren te Gent op 7 september 1915 en
overleden te St.-Martens-Lierde op 26 augustus
1993, gezalfd met het H. Oliesel in "extremis".

Die morgen in het Bosveld. De zon gaat op.
Een wolk schuift voor de maan. De schaduw
valt over het bestaan. Een deur blijft dicht.
Albert is dood. Wie van hem hielden, gaan vroeg
op weg met de balsem van hun laatste hulp.
Niets is eeuwig. Zelfs de sterren in hun een-
voud niet.

Je ziet ze voor je, van die mensen die door
de jaren heen wijs geworden zijn, de competitie
achter zich gelaten hebben, die mekaar met
liefde in de ogen kijken... Je ziet ze in je herin-
nering : Georgette als een serreplantje aan het
raam en Albert achter de schermen. Wie ooit
binnenkwam, moet het hebben gevraagd hoe hij
het deed ? Vanwaar die stille kracht om Geor-
gette bij te staan ? Vanwaar die kunst om als
een bloemist bijna, in een minzaam huis overal
tere groene plantjes te enten, te potten en te
verzorgen ? Vanwaar die liefde voor de groei ?

Albert en Georgette, bijna 50 jaar getrouwd in
geloof en liefde, met wat zal men vergelijken ?
Met het geloof van de hoogbejaarden Simeon

en Hanna uit de bijbel ? Met de liefde van
wijlen koning Boudewijn voor zijn geliefde Fa-
biola ? Natuurlijk : ze hadden minder naam en
minder faam, daar in het Bosveld, dat zeker. Ze
waren geen goden, geen helden van weleer,
geen oude Grieken. Toch hoor je wel eens een
verhaal dat de wereld gered wordt door enkele
verborgen 'rechtvaardigen' die van harte een-
voudig en volhardend goed zijn. Albert was één
van hen. Hij wou niet zonder Georgette, dat
allerminst. Ging zij in de kliniek, ze moest terug
thuis. Het was een vraag van hem.

Georgette is nu te ziek en 'opgenomen'. Eric
mist zijn vader. Rita en de kleinkinderen treuren
mee. De buren groeten tevergeefs het lege raam.
De verpleegster die dagelijks driemaal kwam,
rijdt verstrooid als in een doolhof rond. Het be-
loofde land ligt achter de horizon. Onderweg
zijn we aangewezen op mekaar. Het is goed
samen te zijn, onthouden we de levensles.

De families IMSCHOOT, MORNIE, VAN DER MEULEN en BERTHOUIL,

zijn U dankbaar voor uw blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59