

Gelovig sterven  
is afscheid nemen van de tijd  
niet van Het Leven.

In dankbare herinnering  
aan ons vader :

## **ALFONS INGELS**

geboren te Lembeke, 1 mei 1897  
overleden te Eeklo, 25 mei 1986  
weduwnaar van Emma Sabo  
† 12 oktober 1956

De kinderen  
en de familie danken U  
voor uw gebed en medeleven.

« Vader »

dat was voor ons  
uw mooiste naam,  
uw diepste zijn.  
Dank om alles wat dit  
aan inhoud heeft gekregen. . .

« Fonske »

zó werd hij door de mensen genoemd.  
Klein van gestalte  
maar met een groot hart  
voor eenvoudigen rondom hem.

« Vader en Moeder »

nu samen  
in Gods liefde geborgen.  
Dank  
om wat jullie liefde  
doorheen veel lijden vermocht.

Begraaf. R. De Pauw, Lembeke - tel. 77 13 45