

De rechtvaardige sterft gerust, want zijn dood is de ingang tot een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

Alfred, Jozef, Victor Jacob

geboren te Goferdinge op 2 juni 1879 en overleden te Overboelare op 19 november 1957, gezalfd met de h. Olie.

Hij was lid der Broederschap der h. Barbara.

De duurzame overledene die zo onverwachts het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld, was een man zonder geveinsdheid, een zorgzame werkman die om zijn eenvoud en oprechtheid door iedereen werd geacht.

Onverwachts werd hij door O. L. H. opgeroepen doch laat ons hopen dat deze oproep hem bereid zal gevonden hebben.

De enige troost die de mens in zijn laatste uur vindt is zich het getuigenis te kunnen geven steeds geleefd te hebben als goede kristen in het onderhouden der geboden van God die aan alle mensen geeft: loon naar werken.

Gewaardig U, o Heer, goedgunstig neer te zien op de offerande welke we U voor de ziel van uw dienaar Alfred opdragen: opdat Gij aan hem aan wie Gij de verdienste van het kristelijk geloof verleend hebt, ook de beloning moogt schenken.

Beminde familie, ik dank U voor de genegenheid en goede zorgen die ik bij U genoten heb en laat me nu als laatste wens de hulp vragen van uwe gebeden. Zó blijven we elkander gedenken tot we elkander weêrzien in de hemel.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



De familiën

**JACOB,
VAN LIERDE en
MERCKAERT.**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Druk. M. DE VOS, Koster, Overboelare