

En heel het volk beweeende hem.... (Mach. 6.11.)

†

Ter zalige gedachtenis van
DE HEER

Arthur-René-Ernest J A C O B

echtgenoot van Mevrouw

Maria MORRE

Burgemeester van de Gemeente.

Vereerd met verscheidene eretekens.

Lid van de Bond van het H. Hart.

geboren te Everbeek op 22 mei 1904 en rustig
naar zijn Schepper teruggekeerd op 12 januari
1968, gezalfd met de H. Olie «in extremis».

Met goedheid en wijsheid heeft hij steeds
zijn volk bestuurd, en overeenkomst doen heer-
sen was wel z'n grootste bekommernis en
tevens het doel van zijn leven.

Hij bezat het geheim, zonder daarom veel
woorden te moeten gebruiken, toegang te vin-
den tot het hart der kleine en nederige die
hem beminden, als een vader aanzagen, een be-
schermer omdat zij wisten dat zij het voorwerp
waren van zijn bijzondere aandacht en zorgen.
Voor alles en ten allen tijde wou hij allen van
dienst zijn.

Zijn dood heeft ons pijnlijk getroffen. Voor
hem, vroegen wij Heer, verlenging van zijn da-
gen maar Gij hebt hem ons ontnomen om hem
de eeuwige beloning te schenken. Uw Heilige
Naam zij gezegend !

Zijn Kristelijk afsterven, was het dan ook zo
plots, geeft ons de hoop later met hem verenigd
te zijn in de Hemel, en laat ons hier op aarde
het aandenken van zijn wijze raadgevingen, zijn

deugden, zijn godsvrucht en zijn voorbeeldig
leven.

Brave, goede man, rust nu in de vrede welke
gij op aarde verdiend hebt en voorbereid.

Uw dierbare echtgenote, uw familie en vrien-
den, die zo fier op u waren gedenken uw ge-
moedelijke en liefdevolle omgang, en bidden
voor U.

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

De families JACOB, VAN DE PARRE, MORRE
en VAN DER BRACHT,

danken U innig voor de diepvoelende
sympathie bij de rouw die hen treft.

Uitg. A. Opdecam - Everbeek.