

Wel leven is zich gedurig bereiden om wel te sterven.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

ELIZA JACOB

weduwe van de Heer

Victor VAN DE VONDEL,

geboren te Everbeek op 21 januari 1902 en er godvruchtig overleden op 12 september 1973, gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Onverwachts, maar niet onvoorziens kwam de Heer deze goede vrouw halen voor een beter leven. De Heer heeft haar ons gegeven; Hij heeft haar ons ontnomen: Zijn wil zij gezegend.

Zij was moeder vol bezorgdheid, toewijding en offerzin, aan wier liefdevolle aandacht niets ontging. Haar leven was nu voor haar kinderen, haar ziel voor God, want ze was stichtend door haar vroomheid. Wat was ze volhardend in het gebed, betrouwbaar van woord, zacht en innemend van omgang. Dat was het voorbeeld dat zij ons gaf en zo zal ze blijven voortleven in onze herinnering.

Mijn kinderen en kleinkinderen, moeder zegent U dankbaar voor uw goedheid en zorgen. Dank vooral aan U mijn dochter en schoonzoon, bij wie ik zo gelukkig was. Ik ben nu bij vader, die ons reeds zo lang verlaten heeft, beiden zijn wij nu gelukkig bij God. Hij zal U de kracht geven om ons voorbeeld door heel uw leven na te volgen.

Mijn bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families JACOB, VAN DE VONDEL,
VANDEPARRE, SMETS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek