

" Dit is God bijzonder welgevallig : gelaten te zijn in de beproeving ; hoewel men tot dan toe goed had geleefd ! "

†

TOT DANKBARE EN VROME HERINNERING

aan de Heer

ALBERT JANSSEN

echtgenoot van Mevrouw Elisabeth de Clercq

geboren te Vosselare, op 18 januari 1916 en aldaar
godvruchtig overleden op 15 mei 1973

gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen

Lid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen
Oud-Strijder en Krijgsgevangene van de oorlog 1940-1945
Vereerd met verscheidene eretekens

De diepe godsdienstigheid, de onverdroten werkzaamheid en de voorbeeldige plichtsvervulling van deze toegewijde echtgenoot en goede vader zijn voor zijn gezin 'n zegen geworden en voor hem zelf 'n bron van grote blijdschap in het licht van zijn Ontmoeting met de Heer.

In Gods oog wordt de waarde van 'n mensenleven niet bepaald door het aantal jaren ; maar wél door het schone, het gepresteerde.

Mogen deze beschouwingen 'n opbeurende troost zijn voor de naastbestaanden en de vrienden, die bedroefd zijn om dit - althans naar menselijke berekeningen - te vroegtijdige heengaan.

Dierbare echtgenote, we vormden samen 'n zeer gelukkig gezin... Uw onberekenende genegenheid voor mij heb ik immersaan mogen ondervinden, maar Uw toewijding bereikte wel 'n hoogtepunt in de liefderrijke verzorging en de beste oppas, die ik genoot de laatste weken voor mijn heengaan. Ik dank U voor alles. Houd goede moed en later wordt het 'n overgelukkig weerzien bij de Heer !

Liefste kinderen, samen met moeder verheugde ik mij om uw kinderlijke genegenheid en volgde ik met gewettigde fierheid uw goede vooruitgang en ijver om te slagen in dit leven. Weest verder 'n grote troost voor moeder en houdt mijn nagedachtenis in ere en vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste schoonmoeder, broer en zusters, voor uw vriendschap en velerlei genegen dienstbetoon blijf ik u erkentelijk. Ik weet zeker dat ik verder op Uw gebeden rekenen mag en wél speciaal op Uw gebed en offer, mijn beide zusters religieuzen.

Beste familieleden en vrienden, ik dank U ook voor uw christelijk medeleven nu en dat het U verder moge welgaan in dit leven.

" Mijn Jezus, barmhartigheid ! "

Voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden
voor de dierbare afgestorvene danken U hartelijk

De Families Janssen,
de Clercq,
Beelaert,
Van Nevel.

de neve, nevele
Begravenissen Ant. De Boever-Drijjoel, Markt 141, Deinze
tel. 76.30.64