



*Ik ben de Verrijzenis en het Leven
zegt de Heer,
Wie in Mij gelooft, zal leven.*

Dankbaar gedenken wij

Zuster Seraphine

Anna Janssen

Zij werd geboren te Vosselare op 26 januari 1913.
Zij wijdde zich aan de Heer toe in de Congregatie
van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo
van Defdinge op 14 maart 1936.
Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede te
Defdinge op 27 augustus 1998.

In onze geliefde Zuster Seraphine verliezen we
een wijze, eenvoudige en vrome zuster.

Haar religieuze zijn mocht ze gedurende meer
dan veertig jaar beleven als verpleegster van het
Wit-gele kruis in de zorg voor zieken en sterven-
den. Wie met haar in contact kwam, werd getroffen
door haar ongekunsteldheid, haar zin voor

humor, haar onvermoeibare werklust en vooral
haar diep geloof. Zij maakte geen onderscheid
tussen arm of rijk, maar benaderde elk met een-
zelfde woord vol goedheid en begrip.
Het lijden werd ook haar deel. Ze berustte erin
met geduld en vertrouwen. Er kwam geen zelfbe-
klag, alleen een guitige kwinkslag om haar toe-
stand te relativeren.

Zuster Seraphine, we blijven erg dankbaar om wie
je was, om wat je deed, om je blijde goedheid. Je
familie van wie je oprecht hield, je medezusters,
de mensen van Gullegem, de vele die je hebt
geholpen, gedenken je dankbaar in hun gebed.
Wij vertrouwen je in geloof toe aan de Heer. Je
mag nu samen met je zus kloosterlinge en met de
vele die je in hun laatste uren hebt bijgestaan voor
eeuwig vertoeven bij Hem.

Voor uw gebed en medeleven danken U:

Eerwaarde Heer Marchand, algemeen directeur.
De algemene overste en de Zusters van de
H. Vincentius van Defdinge.
De Zuster gemeenschap van Gullegem.
De familie Janssen - Beelaert.