

Waakt, want gij weet niet op welk uur de Heer
zal komen.
Mat. XXIV - 12



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ALOYSIUS JANSSENS

echtgenoot van Melania SAUVILLERS

Lid van de bond van het H. Hart
en de pauselijke missiewerken.

*Geboren te Kasterlee, de 17 oktober 1926 en
overleden te Tilburg na een smartelijk werkongeval,
de 4 december 1960.*

Voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden

In de vroege morgen, terwijl zijn lieve kindjes
nog te bed waren, nadat zijn moedige vrouw, 't ont-
bijt had klaar gemaakt is de brave man, zoals iede-
re dag opgeruimd naar zijn werk gegaan, niet we-
tende dat hij voor de laatste maal, levend de drem-
pel van zijn huis zou betreden.

Wat zijn de wegen Gods voor een mens onbekend.
Wat een onherstelbaar verlies schijnt, zal onder de
helende zon van Gods oneindige goedheid een
nieuwe lente worden.

De vader die reeds zijn loon ontving voor deugd
en getrouwheid, geraakt ginds het stuur niet kwijt
en houdt getrouw en waakt zo nodig op wie vallen
zou op het werk. Wat hij op aarde aan zijn gezin
deed, doet hij eeuwig en veel schoner in de hemel.

Mijn goede vrouw, lieve kinderen, ouders, broers
en zusters uw moedigste bede blijft: "Uw wil ge-
schiede, Heer,, zo gesterkt, blijft ook al goeddoen-
de door het leven gaan. Dat is een waarborg voor
ons gelukzalig samen zijn eens in de hemel.

Gij, mijn zuster de Heer toegewijd, wees met
moeder op aarde de bewaarengel van mijn kin-
derkens.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Drukk. E. Molenberghs - Kasterlee

De families JANSSENS en SAUVILLERS, danken

U voor de blijken van deelneming.
