

Geloofd zij Jezus Kristus.



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER**

Basiel JANSSENS

echtgenoot van Mevrouw
Emma BAUWENS,

geboren te Michelbeke op 13 mei 1897 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 20 oktober 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Heer, Gij neemt het leven niet van ons
af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op
Uw woord, en als ons aardse huis, ons li-
chaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een
plaats bereid voor ons in Zijn Huis om daar
voorgoed te wonen.

Daarom bidden we de Heer dat Hij onze
dierbare overledene genadig weze, hem ver-
geve voor wat hij misdeed en hem ook be-
lone voor het goede in zijn leven.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor al uw
bezorgdheid gedurende de vierenvijftig jaar
van ons huwelijksleven. Bid tot God dat Hij
in zijn erbarmen Zich over mij ontferme en
mij opneme tot eeuwige rust en vrede.

Beste familieleden en vrienden, bidt ook gij
voor mij opdat God mij moge opnemen in
het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families JANSSENS-BAUWENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel