

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Eulalie JANSSENS

echtgenote van Mijnheer

ALBERT HAEGEMAN,

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 27 juni 1892 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem
de 29 maart 1961,

gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.

Wij danken U, o Heer, dat Gij ons zo een echtgenote, zo een moeder gegeven hebt. Haar aandelen blijft gezegend, haar voorbeeld leeft voort onder ons : een voorbeeld van sterk geloof, van oprechte liefde, van noeste werkzaamheid, van diepgemeende godsvrucht.

Met volle onderwerping aanvaardde zij al wat de Heer haar overzond ; zij bewaarde de vrede in haar lijden en de grootste verdujdigheid in haar smarten.

God mengt het geluk van deze aarde met bitterheid, opdat wij een ander zouden zoeken welker zoetigheid niet bedrieglijk is. Hij beproeft ons in dit leven om ons te sparen in het toekomende.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor uw genegenheid en voortdurende bezorgdheid gedurende mijn langdurige krankheid. Laten wij nu verder met elkander in betrekking blijven door het gebed en het H. Misoffer opdat wij allen eens mogen glorierijk verrijzen met de verheerlijkte Zaligmaker.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

De vier akten.

12 j. afl.



De families JANSSENS en
HAEGEMAN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove