

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## GUSTAAF JANSSENS

weduwenaar van Mevrouw

**Rosalie De Smaels**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA DE SMAELS**

geboren te Erondegem, de 23 maart 1889 en godvruchtig overleden te Aalst, de 14 februari 1962.

Gesterkt door al de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

*Oud-Strijder 1914-18, drager van het Vuurkruis, het Oorlogskruis en kruis van oud-gediende Leopold II*

De dood is goed die het leven niet wegneemt maar in een beter verandert. De kwellingen van dit leven zijn niets vergeleken met de glorie die ons hierboven wacht. R. VIII, 17.

Zalig dienaar dien de Heer bereid zal vinden als Hij hem rekening zal vragen. H. Matth. 24-26

Hij was een vlijtig en werkzaam man en een minzame vader, daarom ook heeft droefheid onze harten vervuld.

Laat ons niettemin in zijn dood de schikkingen van God aanbidden en met een gelaten gemoed het eeuwig weerzien afwachten.

Dierbare echtgenote; beminde kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij tijdens mijn leven zoveel genegenheid bewezen, verlaat mij niet tot ge mij door uwe gebeden gebracht hebt tot de Berg des Heren waar het leven eeuwig is zonder droefheid of pijn.

H. Hart van Jezus, uw rijk kome! (300 d. afl.)

De familiën JANSSENS,  
DE SMAELS,  
BRUYNINCKX en  
HUYLEBROECK,

danken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en voor uw gebeden.

.....  
Drukk. St-Maarten, Erpe