

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het Land bezitten. (Mt.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

IRENE JANSSENS

echtgenote van Mijnheer
EMIEL FOSTIER

geboren te Michelbeke de 16 september 1889 en er godvruchtig overleden de 7 februari 1960, gesterkt door de H.H. Sacramenten. — Zij was lid van de Bond van het H. Hart

Er is niets schoner op onze droeve wereld dan hartelijkheid en vriendelijkheid. Het is als de glimlach van God op aarde. Irène was een van die uitverkorenen die altijd zachtmoedig, hartelijk en vriendelijk zijn. Terecht droeg zij deze voornaam, want hij betekent « vrede ».

Het plotse afsterven van deze brave en door-kristelijke moeder is voor haar man, haar kinderen en haar familie een schromelijk verlies, dat zij meer en meer zullen aanvoelen naarmate de jaren vorderen. Want tot wie neemt men zijn toevlucht in pijnlijke toestanden, tenzij tot iemand die vreedzaam en rustig kan luisteren en oordelen.

Zij leefde niet van brood alleen, maar ook van het woord Gods. Zij ging gaarne en op tijd naar de zondagsmis, hield van het gebed en de sacramenten, sprak van niemand kwaad en beminde God boven alles.

Geen wonder dat zij door iedereen geacht en geëerd werd als een voorbeeldige vrouw !

Bemide echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, broeders, zuster en familie, ik heb u in droeve omstandigheden moeten verlaten. Laten wij betrouwen op de Voorzienigheid die alles ten beste schikt. Ik verheug mij reeds met de heiligen in het aanschouwen van God.

Ik verwacht U in de Hemel.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons !



Heer Emiel FOSTIER, haar echtgenoot,
Heer en Mevrouw Roger ROELANDT-FOSTIER,
Heer en Mevrouw Julien FOSTIER-D'HOSE;
Heer Gilbert FOSTIER,

De familiën FOSTIER, JANSSENS,
MACHTELINCKX en ROELANDT
danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.

Uitg. M. Thomas, Michelbeke.