



De dood is de verlossing van vele kwellingen, ja zelfs een schat voor dezen die wel geleefd hebben.
H. Thom.



In uw godvruchtige gebeden
wordt aanbevolen de ziel
van Mijnheer

JAN-BAPTIST JANSSENS

echtgenoot van Mevrouw

JOANNA VAN BREMPT

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART.

geboren te Denderleeuw op 26 September 1877
en er godvruchtig overleden op 18 April 1954,
getroost en gesterkt door de H.H. Sacramenten
der Stervenden.

Een grote eenvoud, een diepe minzaamheid waren d'edele trekken van zijn manmoedige levenshouding. Zich zelf vergeten om anderen te helpen was zijn diepste betrachtning.

Teergeliefde echtgenote, ik heb u niet verlaten, ik ben u maar voorafgegaan, we zullen elkaar wederzien waar niemand onze vreugde zal storen; heb dank voor uw tedere zorgen.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, die ik zo zeer beminde, doet volgens hetgeen ge van mij gehoord, gezien en geleerd hebt; bemint en eert uw moeder al de dagen van haar leven; weest eensgezind en bemint elkander.

Duurbare familieleden en vrienden, dank voor de blijken van genegenheid mij betoond, vergeet me niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Mevrouw Jan-Baptist JANSSENS-VAN BREMPT, zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Henri STEYLEMANS-JANSSENS, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Charles PLAS-JANSSENS, kinderen en kleinkind.

Mijnheer en Mevrouw Prosper UYTTERSPOOT-JANSSENS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw August JANSSENS-PRAET en zoon Gaston,

Mijnheer en Mevrouw Rufin VANDER KELEN-JANSSENS en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De familiën JANSSENS, VAN BREMPT, SNEL en JOSEPH

bedanken.

Drukk. M-St. Couck, Denderleeuw