



Nu rusten ze, uw vaderhanden die in onze handen zijn gewijd, uw werk ontstijgt de aardse banden en reikt tot in de eeuwigheid.

BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Julien JANSSENS

weduwnaar van Mevrouw Julienne Marie
VAN DEN HERREWEGEN

Geboren te Onkerzele op 29 maart 1921 en
overleden te Geraardsbergen op 9 oktober 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families:

JANSSENS, VAN DEN HERREWEGEN,
SUNAERT en SEGERS
danken u voor de bliken van
deelneming in hun rouw.

*Vrij onverwacht en plots is Julien ons
ontvallen. Midden zijn dagdagelijkse
bezigheden werd hij plots onwel en de beste
zorgen konden niet meer baten.*

*Julien was een werklustig behulpzaam man.
Hij was zeer graag onder de mensen. Hij
werkte zeer graag in de tuinen en graag ging
hij ook een handje toesteken in de tuin van de
buren.*

*Julien was een echte man. Hij wou steeds
volk rondom zich en was slechts gelukkig als
hij voor zijn medemens dienstbaar kon zijn.
12 jaar geleden verloor hij zijn echtgenote en
al die jaren heeft hij moedig voort gedaan.*

*Heer onze God, bij dit plotse sterven van
Julien willen we U ondanks de pijn voor het
afscheid toch danken om alles wat hij voor
ons betekenen mocht, en wij bidden dat hij
voor eeuwig gelukkig mag zijn in uw blijvende
vreugde.*

O.L.V. van den Oudenberg, bid voor ons.