

Hij ruste in de vrede van de Heer.



BIJ TOT ZIELERUST  
van Mijnheer

## LEO JANSSENS

weduwnaar van Mevrouw

**MARIE VAN BEVER**

geboren te Munkzwalm de 11 juni 1880

en godvruchtig overleden te Roborst de 23 februari 1966

geheiligd met de Sacramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Hij werd begunstigd met een hoge ouderdom, waarvan de H. Schrift zegt: "hoge jaren in deugd verworven, zijn een erekroon".

In alle eenvoud en nederigheid is hij door het leven gegaan, bewust dat het leven van de mens hier op aarde broos en vergankelijk is; bewust dat het leven niet bestaat in "grote en opvallende dingen" te doen, maar in het getrouw volbrengen van zijn alledaagse plichten en bezigheden.

Hij bleef trouw in zijn geloof, trouw in de vervulling van zijn plichten tegenover God en de mensen.

Gaarne stond hij zijn medemensen ter hulpe met woord en daad, in lijden en verblijden.

Beproevingen en smart bleven hem niet gespaard. Geduldig en onderworpen heeft hij ze aanvaard en gedragen. Moge de Heer hem de eeuwige beloning schenken!

Duurbare kinderen: gij waart goed, liefdevol en hulpvaardig voor mij; gij hebt u geen moeite ontzien om mij te helpen en bij te staan. Ik dank er u oprecht voor en moge de Heer er u mild om lonen en zegenen.

Beminde familieleden en vrienden. Gaarne ook denk ik aan u terug voor uw opbeurend woord en oprechte vriendschap. Tot weerziens bij God.

Eerw. Zuster van het "Wit-Gele Kruis" welgemeende dank voor uw grote toewijding en liefdevolle zorgen.

Blijft mij allen indachtig in uw gebeden!

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 dagen afl.)

Mijnheer en Mevrouw André Porré-Janssens

Mijnheer en Mevrouw Lucien Porré-Verscheiden en kinderen Sonia en Isabelle,

Mijnheer en Mevrouw Albert De Sutter-Porré en kind Josiane,

De families Janssens, Van Bever, De Vos en Van der Vaeren,

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
DEELNEMING EN GEBEDEN.

Druck Melckete-Boeke

Uitg. L. Van Herzele