

Heer, geef haar de eeuwige rust!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE JANSSENS

echtgenote van Mijnheer

Maurice, Jozef Van de Kerckhove

geboren te St-Maria-Oudenhove, op 1 september 1902
en er godvruchtig overleden op 6 maart 1958,
versterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de pauselijke zegen.

—♦♦♦—
Een goede moeder is een schat, waarvan het kind
eerst de waarde kent wanneer het haar ontberen moet.
Haar ligt de goedheid en de liefde ingeschapen gelijk
de geur in 't trozenhart en mild deint haar liefde over-
heen haar kinderen in tederheid en zorg, in waak-
zaamheid en toewijding, in gebed en zegening.

Ons moeder was 'n beeld van zorg en waakzaamheid
vol tederheid jegens haar echtgenoot, deed zij door
haar aanminnende goedheid, zelfopoffering, liefde en
zorgzame waakzaamheid in elke omstandigheid de zon
der blijheid schijnen in haar hemelhuis. Zij was uiterst
bekommerd om de deugd en de toekomst van ieder
van haar elf kinderen.

O Heer, U danken we van harte omdat Gij ons
zulke moeder hebt verleend. Met gebroken hart, doch
met algehele gelatenheid bidden we: Vader, niet mijn
wil maar de uwe geschiede!

Mijn dierbare echtgenoot, samen hebben we vele
jaren de Heer gediend, op Hem verhoopt, tot Hem
gebeden... eens zullen we samen verenigd zijn in de
vervoeringen van de hoogste vreugden. Moed en ver-
trouwen!

Mijn teergeliefde kinderen, schoon- en kleinkinderen
blijft mijn roem en mijn kroon, vergeet moeders lessen
nooit, God zegene en beware U.

Beminde broeders, zusters en familieleden, gedenkt
u mijner in misoffer en huiselijk gebed opdat wij
allen eens mekaar mogen weerzien in het eeuwig
vaderhuis.

Bid de 4 Akten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d.a.



De familiën VAN DE KERCKHOVE,
JANSSENS,
VAN TWEMBEKE,
VAN DEN BERGHE

danken U van harte voor
uw gebeden en uw bliken
van deelneming in hun rouw

—
Uitg. B.Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove