

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MATHILDE JANSSENS**

Echtgenoot van Mijnheer

**CYRIEL MERCKAERT**

geboren te Moerbeke, den 13 Januari 1892 en overleden te Overboelare, den 5 Februari 1944, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

De dood staat soms aan onze zijde en we denken er niet aan ! O geheim van den dood ! Gij leert ons wonderwel wat we zijn hier op deze wereld. Weest mijn lot indachtig, vestigt uw aandacht op God en op de eeuwigheid, want vandaag ik, en morgen gij.

De ware wijsheid hier op aarde bestaat in zoo te leven, gelijk men op zijn sterfbed zal wenschen geleefd te hebben.

Zij is voorbijgegaan al goed doende, zij was een voorbeeld van kristene toegewijde echtgenoot.

Duurbare echtgenoot, onze scheiding hier is vroeger gekomen dan wij dachten, ik verlangde tot uw geluk nog eenige jaren bij u te mogen blijven, doch Gods aanbiddelijke Wil zij gezegend.

Vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Amen.

Dr. Bruylant, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.

*Mijnheer Cyriel MERCKAERT,*

*De familiën JANSSENS, MERCKAERT, COLSON en DE ROM,*

*danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van hun teerbemide echtgenoot, zuster, schoonzuster, tante, nicht en bloedverwante*

**Mevrouw MATHILDE JANSSENS,**