

" Ik ben de verrijzenis en het leven " (Jo 11 25)



Weze dit aandenken een uitnodiging tot gebed
voor de zielrust van
MEVROUW

RACHEL J A N S E N S

weduwe van de Heer

FRANÇOIS FEYTONS

geboren te Ruien op 5 november 1896 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel op
6 november 1966, voorzien van de H.H. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

Midden het verdriet dat ons vervult om het
heengaan van onze dierbare overledene brengt het
ons een zekere troost te mogen zeggen : " Zij was
een goed mens, zij is heel haar leven godvruch-
tig geweest ".

Haar godsvrucht, haar vertrouwen in de Heer,
haar hunker om Christus in de communie te ont-
moeten is voor haar de grote troost geweest. In
haar ondragelijk lijden is zij willen verenigd zijn
met de lijdende Zaligmaker. Doorheen de pijnlij-
ke trekken van haar gelaat straalde de laatste
dagen een sprankel geluk wegens de verbonden-
heid met God. Nederig van aard was zij groot in
haar lijden ; God zal haar hiervoor belonen voor
eeuwig.

Mijn lieve zuster, ik dank U voor de steun die
U mij de laatste jaren gaf en om de zachtheid
en fijngevoeligheid, waarmee gij mij hebt bijge-
staan de laatste dagen van mijn leven.

Beste zuster van het wit-gele kruis, U dank ik
ook voor het geduld en de kranigheid, waarmede
gij smart en mijn hulpeloosheid hebt gelenigd.

Moge mijn lijden vrucht dragen, moge Gods ze-
gen neerkomen over al mijn familieleden, over
degenen die mij hielpen en over alle mensen die
op een of andere manier ongelukkig zijn.



De families JANSSENS, CARIJN en FEYTONS,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel