

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Rosalie Victorine JANSSENS

weduwe van Heer

RENÉ FOUQUAET

geboren te Zonnegem, de 11 februari 1880 en zacht
in de Heer ontslapen te Aalst, de 20 april 1962.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare afgestorvene heeft als een voorbeeldige huisvrouw en moeder onder ons geleefd. God beminde zij in de eenvoud des harten, in vroomheid en nauwgezetheid vervulde zij haar plichten, in echte liefde leefde zij voor haar echtgenoot en voor het welzijn van haar kinderen. Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Beproevingen en ellende zijn de onafscheidbare gezellen van de mens in dit leven. God mengelt immers het geluk der aarde met bitterheden opdat wij niet enkel een aards geluk zouden betrachten, maar vooral ons eeuwig geluk zouden bewerken. Betrouwend op Gods barmhartige liefde heeft ze dan ook kalm en onderworpen de dood zien naderen die haar brengen zou naar d'eeuwige rust.

M'n duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, matigt uw droefheid om mijn heengaan. Hebt dank voor uw genegenheid en aanhoudende zorgen en bewaart mijn aandenken in uw gebeden en H. Communiën. Bemint en helpt elkander in trouwe plichtsvervulling tot we allen weer verenigd zijn voor altijd in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

De familiën FOUQUAET,
JANSSENS,
OTTOY en
D'HONDT

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw
gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten Erpe.