



Dit weze U een vroom aandenken

aan Mevrouw

SYLVIE JANSSENS

echtgenote van Mijnheer

Odilon Van De Walle,

geboren te Erondegem, op 8 maart 1905, en godvruchtig overleden in de Heer, gesterkt door de Troostmiddelen der H. Kerk, te Smetlede, de 4 januari 1969.

Het schoonste dat van een Moeder kan gezegd worden, is dat zij echt Moeder is geweest : bekommerd en bezorgd om het geluk van haar gezin... 'n steun voor vader, in de harde strijd voor het leven, en 'n warm hart voor haar kinderen !

In deze Kersttijd herdenken wij het heugelijke feit dat Gods Liefde zichtbaar werd voor de eenvoudige mensen ! In haar eenvoud heeft Moeder die liefde aanvaard ; nu is zij voor eeuwig in die Liefde opgenomen !

Hemelse Vader, wij danken U, dat Gij ons zulke goede Moeder hebt gegeven !

Mijn dierbare echtgenoot, wij waren beiden zo gelukkig samen, spijs de zorgen die ieder mensenleven doorweven : waren wij geen gelovige mensen, dan zou mijn heengaan een leemte laten in uw leven, maar nu weet gij dat ik naast u blijf om uw leed en vreugde te delen !

Dierbare kinderen en kleinkinderen, wij hielden zo dol veel van mekaar... mijn afsterven mag uw liefde voor mekaar niet verminderen : ik dank u allen voor uw genegenheid ; volgt verder het spoor dat ik door mijn leven voor u getrokken heb !

Beste familieleden en vrienden, ook u dank ik voor uw sympathie, weest ook gij mijn ziel indachtig in uw gebeden !



De familiën JANSSENS,

VAN DE WALLE,

danken U voor de deelname aan dit Eucharistisch offer en blijven de dierbare afgestorvene in uw gebed en offer aanbevelen.

.....
Uitg. J. De Vuyst, Smetlede.