

†

Blijvend aandenken
aan

MEVROUW

Jeanne JAUMOL

weduwe van de Heer
Frans CAYMAN

Voor ons moeder en meter.

Wit op het witte linnen
rust uw aangezicht.
Het is of diep daarbinnen
Gods roerloos peinzen ligt.

In 't blinkend ochtendklaren
legt gij de handen saam.
Voorzichtig raak ik uw haren
en dan uw vingers aan.

Nu los van aarde en zwaarte
vouwt gij de vleugels dicht.
Binnen uw lichaam is klaarte
binnen uw lichaam is licht.

Geboren te Galmaarden op
23 november 1903 en godvruchtig
overleden te Zottegem op
19 mei 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families JAUMOL
CAYMAN
CROMPHOUT
SCHOLLAERT
danken U voor uw blijken van medeleven.