

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome!

†

TROOSTVOL AANDENKEN

van Heer

Pieter-Leopold JONCKHEERE,

weduwnaar van Vrouw

Romanie-Octavie THYBAUT,

geboren te DEMOEREN (Veurne) den 19 Oktober 1865 en godvruchtig overleden te BULSKAMP den 20 Februari 1947, voorzien van de H. Gerechten.

Vurig teveraar van den H. Hartbond sedert de stichting in 1932 en lid van de godvruchtige Genootschappen der parochie.

Een laatste blik op het kruis... een diepe liefdezucht... en zijn schoone ziel vloog heen ten paradijze, gesterd en geladen met den rijken schat van een hoogst verdienstelijk leven. Zoo zacht, kalm en gelaten sterven is het voorrecht van geruste zielen, een voorteken van 'n blijde hemelvaart.

«Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loopbaan voleind, mijn geloof en betrouwen bewaard. Nu verwacht ik van den Heer het loon.» Zoo mag deze trouwe dienaar des Heeren terecht S. Paulus nazeggen.

Trouwe dienaar des Heeren, godsdienstig volstrekt en bovenal, met een geloof zoo vast als de eik in de rots. Wankelen kende Pieter niet; «recht door zee», dat was zijn leuze; «plicht boven alles - God en Zijn Recht» koste wat het wil. Ook die gezindheid prentte hij door raad en voorbeeld diep in het hart zijner kinderen, die opstaan om hem te loven en te danken.

Hij zorgde, waakte, werkte en bad... In de dagelijksche H. Mis, in zijn diepe godsvrucht tot Jezus' H. Hart en tot Moeder Maria, vond hij de kracht voor zijn onberispelijk leven. Voorbeeldig teveraar van den H. Hartbond, was hij, spijs zijn hoogere jaren, steeds op post; met den bond bleef hij bekommerd tot op zijn sterfbed toe.

Omdat hij rechtschapen was, eerlijk en oprecht, vriendelijk en minzaam, daarom werd hij geacht en bemind door alwie hem kende.

Teergeliefde KINDEREN en KLEINKINDEREN, mijne eer en mijn kroon, voor uw onbegrensde kinderlijke genegenheid en goedheid tegenover uw bejaarden vader, besten dank. Nooit vergeet ik uw onverpoosde toewijding. Echte liefdezusters waart gij voor mij, gij vooral MADELEINE, mijn engel van troost in mijn ouden dag en niet het minst in mijn laatste ziekte. Mijn vaderlijke zegen en mijn gebed begeleiden u op uw levenbaan. Leef eensgezind in vrede, volgt mijn voorbeeld van christelijk leven na en blijft vader zaliger liefdevol indachtig in gebed en offer.

Bemide FAMILIELEDEN en VRIENDEN, hebt dank voor uw genegenheid. Bidt voor mij. Vaarwel en tot wederziens in de hemelvreugde.

H. Maria, hulp der christenen, bid voor ons.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

De familiën JONCKHEERE, THYBAUT, BEKAERT, VANHOUTTE en DEVROE danken U om uwe gebeden en uwe bliken van deelneming.

druk. Sohler, Leisele