

O God, het heeft U behaagd hem ons te ontnemen : wij buigen het hoofd vol droefheid, maar met onderwerping zeggende : Uw wil geschiede !

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Petrus-Henri Jooris

echtgenoot van Mevrouw
Emelie Van Hoolandt,

geboren te St. Martens-Lierde, de 20 Februari 1884,
en er godvruchtig overleden, de 28 December 1951,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een rechtzinnig en zachtvaardig man, een goede echtgenoot en een ware vader voor zijn kinderen. God had hem begaafd met wijsheid en verstand, een zacht rechtschapen karakter. Ook was hij minzaam en goedhartig in zijn omgang met de mensen. Daarom werd hij van iedereen geacht en bemind.

Duurbare Echtgenote, wij waren immer onafscheidbaar met elkander verenigd op aarde. Mijn afsterven vervult uw hart met droefheid en rouw, de scheiding zal niet eeuwig wezen, eens vinden wij elkander weder in de Hemel.

Bemide kinderen en kleinkinderen, bemint moeder al de dagen van haar leven, bidt voor mij en dat de vrede des Heren met U weze.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. (300 d.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsb.

De familiën JOORIS, VAN HOOLANDT,
VAN DE KERKHOVE.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.