



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Alice JOOS

weduwe van de Heer

Clement HOMMÉ

geboren te Zegelsem op 15 oktober 1912
en overleden te Brakel op 27 maart 1998,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Lid van de bond van de gepensioneerden.

Moeder, na dertien jaren van zorgen en ziekte,
hebben wij u toch moeten laten heengaan.

Uw leven is niet over rozen gegaan, steeds hebt u
de harde kanten van het leven moeten aanvaarden.

Reeds op zevenjarige leeftijd hebt u uw ouders ver-
loren en kende u een harde jeugd, ondanks de
goede bedoelingen van uw pleegouders.

Uw verdere leven hebt u zich steeds ingezet voor
uw kroostrijk gezin, waarvoor wij fier zijn op u.

Allen hebben wij, zoveel mogelijk, ons best gedaan
om u de genegenheid te geven die u verdiende.
Wij zullen u steeds dankbaar gedenken.

Onze oprechte dank aan alle kennissen die haar
een bezoek brachten tijdens haar lange ziekte.
De vele beproevingen hebben haar niet van God
afgekeerd, maar als gelovige vrouw heeft zij samen
met Christus haar kruis gedragen.

Goede familie, buren en vrienden, dank voor uw
genegenheid en uw troost, wij blijven allen ver-
enigd in christelijke hoop.

De vrede van haar ziel en de stille overgave aan
Gods Wil bij haar heengaan, blijven voor ons allen
een lichtend voorbeeld.

“Zalig zij die in de Heer sterven”.

Maria, Moeder van Gods Zoon, wees onze voor-
spreekster opdat wij goede moeders bekomen.

Namis op zondag 26 april 1998 te 9.30 u.

Romain en Marie-José HOMMÉ-SCHAMP,
kinderen en kleinkinderen,

† Fernand HOMMÉ,

Roger en Francine HOMMÉ-VAN KONNEGEM,
Michiel en Inesse VAN DEN BUSSCHE-HOMMÉ,
kinderen en kleinkind,

Ghislain en Christiane D'HONDT-HOMMÉ,
kinderen en kleinkind,

Monique HOMMÉ en kinderen,

Luc en Julienne HOMMÉ-VINDEVOGEL
en kinderen;

De families

JOOS, HOMMÉ, VERPLANKEN, DE CUBBER;

**danken u van harte voor uw bliken van
deelneming en gebeden.**

drukkerij de bleeckere