

Als dit lichaam komt te sterven
Laat mijn ziel met blijdschap erven
't Hemels Paradijs hierna. (Stabat Mater)



BID VOOR DE ZIEL
van

Mevrouw Hortense JOOS

echtgenote van de Heer Camiel GEZELS
geboren te Zegelsem, de 9 november 1879 en er god-
vruchtig overleden, de 15 september 1962, gesterkt en
getroost door de H. H. Sacramenten en al de genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van verscheidene Godvruchtige Genootschappen.

In de vroege morgen van het feest van O. L. Vrouw
der Zeven Smarten ging deze eerzame vrouw en moeder
over naar het eeuwig leven.

Wij zouden moeilijk een gepaster voorbeeld kunnen
oproepen voor het leven van de duurzame overledene
dan dat van de Moeder van Smarten.

Gedurende 15 jaar met volledige blindheid geslagen
doorstond zij daarbij in haar hoofd gedurtig weerkomende
zenuwpijnen die voor haar een ware marteling beteken-
den bij nacht als bij dag. En toch hebben wij haar nooit
over haar blindheid noch over haar lijden horen klagen.
Zij begreep de zin en de waarde van het aanvaarde
lijden en van het kristelijk offer en zij genoot de vreugde
ervan. Van haar kunnen wij evenals van Maria zeggen:
moeder van smarten, maar ook moeder van reine
vreugde. Hoe dikwijls hoorden wij haar die vreugde
uitzingen, meestal in een Marialied.

Vrouw van moedig aanvaarde smarten, was zij
vooral ook een vrouw van gebed. Haar paternoster had
zij altijd bij de hand en meestal in de hand. Iedere dag
bad zij minstens gans haar rozenkrans, gewoonlijk ge-
zamenlijk met haar nog oudere echtgenoot en levens-
gezel, met familieleden of met geburen die haar regel-
matig gezelschap hielden. In haar veelvuldig gebed dat
zij steeds voor bijzondere intenties oproeg, vond zij de
nodige offerkracht en de levensvreugde die de wereld-
gezinde mens niet kan begrijpen.

Waarlijk, kan er wel een schoner teken van uitver-
kiezing ons worden gegeven dan dat zij op dit feest door
de Moeder van Smarten werd opgenomen en binnen-
geleid in de eeuwigde vreugde van de Heer! Aldus
geniet haar bevrijde ziel reeds de hemelse glorie van de
Verrijzenis.

Duurbare Echtgenoot, ik weet hoe pijnlijk U dit
scheiden zal vallen nu gij zelf ook ernstig ziek zijt. Doch
troost U; weldra komt er ook een einde aan de ellende
van uw eenzaamheid en van uw oude dag, en dan zien
wij elkander weer. *Geliefde Kinderen en Kleinkinderen*,
mijn leven toonde U de weg. Bidt voor mij zoals ik voor
U veel gebeden heb; helpt en troost vader opdat hij
zich niet te eenzaam voele. *Goede Familieleden en
Geburen*, ik dank U voor uw gezelschap en genegenheid.
Tot weerziens!

Jesus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

Heer Camiel GEZELS, *haar echtgenoot;*

Heer en Mevrouw René VAN DER LINDEN-GEZELS,
Heer en Mevrouw Achiël DE PREZ-GEZELS,
Heer Jozef GEZELS,
Heer en Mevrouw Albert GEZELS-D'HAEYER,
Heer Marcel GEZELS, *haar kinderen;*

Heer en Mevrouw Marcel VAN HOORDE-VAN DER
LINDEN,
Mejuffer Anais VAN DER LINDEN,
Heer en Mevrouw Jean DE VLEESCHAUWER-GEZELS,
en kind,
Heer Raphaël GEZELS, *haar kleinkinderen
en achterkleinkind;*

De Familiën
JOOS, GEZELS CARBONELLE en DE SCHRIJVER;

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*

Drukk. G. De Bleekere-De Cubber - Edelare