

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Ivo JOOS

weduwenaar van Mevrouw

Renilde DE WOLF

geboren te Zegelsem, de 31 December 1875, en er godvruchtig overleden, de 10 Februari 1953, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Burgerlijk Oorlogsinvalid 1914-18

Gelukkig de mensen die het uur van hun dood voelen naderen en er zich op voorbereiden in vereniging met hun gekruiste Zaligmaker, met de Moeder van Smarten, met de H. Jozef, patroon van de goede dood.

Hij was een goed echtgenoot, hij bestuurde zijn huis met kracht en wijsheid. Hij was kristen uit overtuiging ; in zijn hart brandde een levendig geloof zonder menselijk opzicht. Dit geloof straalde vooral op zijn ziekbod dat hem maanden lang vasthield, want lastige dagen en beklemmende nachten heeft hij doorgemaakt, doch alles heeft hij met geduld en gelatenheid geofferd om er zijn leven verdienstelijk mee te maken.

Duurbare Familieleden, en vooral mijn duurbare nicht, ik dank U voor de vele zorgen mij dag en nacht verleend en die mij het lijden gemakkelijker hebben gemaakt. Blijft mij gedenken in uw gebeden God lone U.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 j. afl.)

De vier akten. (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Uw gebed en uw deelneming in onze rouw was een troost voor ons.

De familiën DE WOLF, JOOS en VAN HAESEVELDE,

BEDANKEN.