

Zij was uw kind, o Maria ;
toon dat Gij haar moeder zijt !



TOT VROME HERINNERING AAN
MEJUFFER

MARIA JOOS

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de
Katholieke Vrouwenbond, en van verscheidene
godvruchtige genootschappen.

geboren te Rupelmonde op 9 juli 1895 en godvruchtig
overleden te Dendermonde op 23 maart 1960, voorzien
van de H.H. Sacramenten der Stervenden en de
Pauselijke zegen „in articulo mortis“.

„In de onschuld heeft ze gewandeld . . . Haar
voet stond onwankelbaar op de weg van de gerecht-
tigheid. Haar hart vertrouwde op de Heer. Daarom
zal ze Hem loven in alle eeuwigheid.“ (Ps. 27)

Op de vooravond van het heerlijke Mariafeest, bij
het aanmelden van Gods boodschap door de Engel,
is zij ten Here gegaan. Een feestelijk thuiskomen is
het voor haar geworden middenin de mysterieuze
viering van de Maagd-Moeder van Gods Zoon. Want
hemelwaarts gaat toch de tocht van Gods-kinderen !

Zij was zo goed, zo eenvoudig, aangenaam in haar
omgang, blij-opgeruimd in haar verschijnen. In de
stille verborgenheid werd zij een steun voor haar
broeder-priester. Sterk van ziel, kon zij in de be-
proevingen en tegenheden van het leven de moed
hoog houden en anderen opbeuren. Ongekunsteld,
maar diep was haar liefde tot God ; kinderlijk, maar
innig haar toewijding aan Maria. Een vrome erfenis
uit een waarachtig kristelijk gezin !

Wekenlang heeft ze geleden, hoopvol en met ge-
duld . . . Haar laatste offer bracht ze met de een-
voud van een kind en ging heen al biddende.

Mijn beste broeder, ik vervoeg bij de Heer de
dierbaren, die ons voorgingen. Blijf gij, priester

Gods, voor ons bidden elke dag in uw H. Misoffer.
Wij ook, wij laten u niet alleen.

Eerwaarde Moeder en goede Zusters, heb dank
voor de innige genegenheid die ik van u allen steeds
mocht ontvangen, in 't bijzonder voor uw toegewijde
zorgen gedurende mijn ziekte ; dank voor uw gebe-
den, ik spreek voor u ten beste bij de Heer.

O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, b.v.o.



Eerwaarde Heer JOOS, algemeen directeur der Zus-
ters van de Heilige Vincentius à Paulo te
Dendermonde, haar broeder ;
De Families VAN ACKER, DE SCHRIJVER en
BORGHGRAEF,
danken u om de gebeden en blijken van chris-
telijke deelneming.