

Dat onze tranen en gebeden in het graf volgen, haar die wij zozeer beminden op aarde. H. Ambricius

† BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA LUCIE JOOS

echtgenote van Mijnheer

ALBERT BIASINO

geboren te Zegelsem. de 19 Augustus 1905
en overleden te Gent de 22 December 1950,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van 't Gilde van 't H. Sacrament en de H. Barbara.

In eenvoudigheid des herten en in rechtzinnigheid voor God wandelde zij op de wereld. Hare goedheid en zachte handelwijze maakten haar aangenaam en aan eenieder beminnelijk. Zij was een voorbeeldige echtgenote voor haar echtgenoot levende. Zij was de kloeke vrouw van de H. Schrift die de belangen van haar huis zorgvuldig bewaakte. De dood kwam haar haastig over, doch zij aanvaardde dezelve met volkomene onderwerping aan de Wil van God en ont-sliep zeer zacht in de Heer.

O Heer gij doet ons een bitteren kelk drinken. Zij die ons het dierbaarste was en ons geluk uitmaakte hebt gij als een dwarrelwind weggenomen.

Daarom zijn onze herten van droefheid gebroken, doch wij buigen ons eerbiedig neer voor uw schikkingen: wij aanbidden uw geheimenissen, hoe droevig zij ons ook voorkomen, omdat Gij oneindig wijs zijt en ons bemint al wat Gij doet is wel gedaan.

O, H. Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

Duurbaar echtgenoot, ik begeerde toch zo vurig nog enigen tijd bij u te zijn! harde God het toegelaten; zie zo onverwachts moet ik heen! doch bedroef u niet buitenmate! God schikt, doch ook God waakt: vertrouw dus op Hem. Van uit de Hemel zal ik voor u zorgen; beantwoord mijn liefde met uwe gebeden.

Beminde bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij! tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid

300 d. afl.

O. De Blauwer. koster, De Pint

+

Om uwe oprechte deelneming in rouw en gebed bij het overlijden
van onze geliefde echtgenote, zuster, tante en nicht,

danken wij U van harte

De familiën BIASINO-JOOS