

†

In de hoop op het weerzien voorgoed  
bij de wederkomst van de Heer  
zijn wij in gebed verenigd  
bij het afscheid van  
de Heer

## Omer JOOS

echtgenoot van Mevrouw  
Bertha DE BACKER

geboren te Zegelsem op 26 april 1909 en godvruchtig  
in de Heer ontslapen in de Sint-Franciscuskliniek te  
Brakel op 16 augustus 1977, gesterkt door de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Na een leven van hard werk en kommer is deze  
dierbare, na enkele maanden van ziekte en lijden,  
zachtjes van ons heengegaan. Hij was een stil,  
minzaam en rechtschapen man, die zich met onver-  
droten arbeidslust ingezet heeft voor zijn gezin.  
Werken was zijn leven. Niemand heeft tevergeefs  
op hem beroep gedaan om een werkje op te knap-  
pen. Hij was gelukkig als hij iemand plezier kon doen.  
Kort waren de jaren die hem de verdiende rust  
moesten brengen. Maar nooit heeft hij geklaagd.  
De moedige wijze waarop hij zijn lijden en pijn  
gedragen heeft, wekte de bewondering van hen die  
hem omringden. Hij geloofde immers dat hij op God  
kon vertrouwen, die ons aller leven leidt, zowel in  
goede als in kwade dagen.

Beminde echtgenote, al te plots komt het afscheid.  
Wij waren toch zo gelukkig bij mekaar. Troost u,  
door uw gebed blijf ik, zij het op een andere wijze,  
nog inniger bij u aanwezig in de Heer.  
Geliefde kinderen en kleinkinderen, vergeet nooit  
wat ik voor u gedaan heb. Volgt het voorbeeld dat  
ik u gegeven heb en vergeet mij niet in uw gebeden.  
Familieleden en vrienden, ik dank u voor uw gene-  
genheid en bidt voor mij. Tot weerziens.

Voor uw gebeden  
en blijken van deelneming in hun rouw,  
danken u :

Zijn echtgenote :

Mevrouw Omer JOOS - Bertha DE BACKER,

Zijn kinderen :

Lucien en Denise VAN LANGERAERT-JOOS,  
Marcel en Mariette TRUYEN-JOOS,

Zijn kleinkinderen :

Johan en Christel VAN LANGERAERT,  
Mireille TRUYEN,

De families JOOS, CRUYPELINCK, DE BACKER,  
VAN YPERZEELE.

de bleekere-de cubber, oudenaarde