

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

THEOFIEL JOOS

echtgenoot van

Sidonie CRUYPELINCK

geboren te Zegelsem, de 24 November 1872 en er god-
vruchtig overleden de 14 Februari 1951.

Hij was waarlijk een deugdzaam man die de weg van vrede en gerechtigheid bewandelde. De goedheid van zijn karakter won hem ontelbare vrienden en de edele gevoelens van zijn hart, gepaard met een aangename opgewektheid en gulhartigheid, verwierven hem de achting van allen die hem kenden.

Hij had een diepe godsdienstzin die hem tegenover God en de naaste zijn plichten deed onderhouden.

Hij zag het einde van dit vergankelijk leven naderen met kalmte en berusting. Als voorbeeldige kristen heeft hij zich stilaan onthecht van aardse en vergankelijke goederen en zich losgemaakt van de banden die hem vasthielden. De dagen van zijn ziekte bracht hij door in gebed; daarin vond hij de berusting en de kalmte, die reeds het begin waren van de vrede en de zaligheid hiernamaals.

Duurbare echtgenote, ik dank U voor de vele jaren van trouwe en goede verstandhouding die ons leven schoon en gelukkig hebben gemaakt, en die het ons gemakkelijk maakten voor onze kinderen te waken en te leven. Geliefde kinderen, U dank ik voor uw geneugheid en liefderijke zorgen, waarmede gij mij hebt omringd. Blijft Moeder eren, en maakt haar het leven aangenaam door uw zorgen en uw goede overeenkomst.

Biddend en zegend zal ik op U allen neerzien van uit de Hemel. Bewaart mijn aandenken vooral in uw gebed, ook gij mijn lieve kleinkinderen.

De vier akten. (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Kostler, Zegelsem

Mevrouw Theofiel JOOS-CRUYPELINCK ;

De kinderen en kleinkinderen van Theofiel JOOS-CRUYPELINCK ;

De familiën JOOS en CRUYPELINCK.

BEDANKEN.