

« God,
uw trouw is iedere morgen weer nieuw ».



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Valère JOOS

echtgenoot van Sara VAN DE MERGEL,

geboren te Elst op 28 oktober 1911 en god-
vruchtig overleden in de « V. Dienst » te
Ronse op 11 januari 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Het sterke hart van Valère is stilgevallen.
Er is een tijd van komen en een tijd van
gaan. In de tijd van toen is deze man uit
een rijk vertakte struik ontsproten. Hij bleef
een geboren en getogen Elstenaar. In die
tijd van het arme Vlaanderen was werken
aan de orde van de dag, behalve dan de
dag des Heren.

Als « fostman » deed Valère door de jaren
heen de gevreesde mijnwerkersziekte, de
sillicose op. Door het harde zwarte slaven-
werk, ruw van bast, verborg hij een zachte
inborst met een sterk en goedmoedig hart.
Hij overleefde keer op keer operaties en
verwikkelingen allerhande. Moe geleden leg-
de hij er het bijltje bij neer om van ons
Heer, die menigmaal thuis en in Ronse wel-

kom was, het eeuwige licht te ontvangen.
« Kom, goede en trouwe dienaar, kom ook
gij binnen in mijn Rijk ».

Goed is de Heer voor ieder die Hem zoekt.
Goed is het in stilte op de redding van
de Heer te wachten. Hij ruste zacht, die
uit de donkere nacht der mijn de mensheid
licht en warmte bracht. Maak Gij nu, Heer,
dat na de aardse nacht het eeuwige Licht
voor hem schijnen mag.

Geliefden, het leven is een geschenk van
God. Wezen we Hem en elkander dankbaar
om het goede dat in elke mens van goede
wil leeft, ook al bloeit het niet altijd naar
buiten open. Achter de donkere wolken blijft
de hemel.

Ik zeg U vaarwel en tot weerziens.

Vriend Valère, rust nu voor altijd in de
vrede van de Heer.

De families

JOOS, LISON,
VAN DE MERGEL, VAN DER SNICKT,
danken U.

Namis : dinsdag 30 januari 1990 om 19 uur.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel