



*Een goed mens is als een klein licht
dat wandelt door de nacht van onze
beschaving en op zijn weg gedooft
sterren weer aansteekt.*

Ph. Bosmans

Dankbaar gedenken wij

Zuster **Rita**

Maria Joris

Zij werd geboren te Arendonk
op 17 september 1905.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van
de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van
Deftinge op 11 juli 1930.

Zij werd opgenomen in de vreugde van de Heer te
Deftinge op 18 oktober 2002.

Voor uw gebed
en medeleven danken u:

Eerwaarde Heer S. Marchand, ere-directeur.
De algemeen Overste en de Zusters van Deftinge.
De families Joris - Verbaandert.

Goede Zuster Rita,

Op een stille herfstavond ben je van ons heengegaan,
rustig zoals je geleefd hebt. Je was voor ons een lieve
medezuster, voor je familie een graag geziene Tante.

Toen je oud-geworden niet meer de woorden vond om
je dankbaarheid uit te drukken, omklemden je tere
handen de uitgestoken hand van wie je bezocht of je
verzorgde.

Hoeveel goeds hebben die handen van jou verricht:

- voor de kinderen in het tehuis Sint-Isabelle te
Arendonk, die je met naald en draad kunstwerk-
jes- in -borduursteek leerde maken,
- voor eenzame bejaarden te Arendonk voor wie je
zoveel attenties had. Je hartelijke vriendschap
schonk hen zonnigheid en vertrouwen,
- voor je medezusters voor wie je een voorbeeld was
van vroomheid en werkzaamheid,
- voor je broer en familie die tante Nonneke zo een
warm hart toedroegen.

Goede zuster Rita, je leefde zo verbonden met je
hemelmoeder Maria. Je lippen prevelden wees-
gegroetjes tot op je laatste levensdagen. Moge zij U
binnenleiden bij haar Zoon die je met vreugde je hele
leven hebt gediend en mocht je nu voor altijd rusten in
de palm van Gods liefdevolle Vaderhand.