

O Maria, Gij zijt ons Hope! 't is aan U dat wij  
haar Ziele aanbevelen!



## Bid voor de ziel

van

# CÉLINE JOURET

echtgenote van

## CAMIEL DE PREZ

geboren te Elst, de 21 Februari 1888 en godvruchtig  
overleden te Nederbrakel de 25 Juli 1950.  
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.



De kroon is ons van het hoofd gevallen. de  
steun is ons ontnomen, ... de vreugde van ons hart is  
verdwenen!..

Wie zou dan onze tranen kunnen veroordelen?  
Want ze vloeien voor die trouwe echtgenote, die  
goede moeder die wij nog te vroegtijdig komen te  
verliezen. Doch wat de Heer behaagd heeft, is ge-  
schied; Zijn name zij gezegend.

Zij was die sterke vrouw die vol liefde en toewij-  
ding haar man tederlijk beminde. Zij was die goede  
moeder die haar kinderen een warm hart toedroeg.  
Zij was die brave vrouw die overal te vinden was,  
waar zij ten dienste kon staan. Moge O. L. Heer dan  
die liefde en genegenheid belonen welke zij aan een-  
ieder zo edelmoedig betoonde.

Mijn brave Man, reeds bij mijn ziekte zag ik U  
bittere tranen storten samen met de kinderen; edoch  
stelpt uw tranen, hebt goeden moed en stelt uw be-  
trouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, want hij  
is de ware trooster der bedrukten in de dagen der  
beproeving. Mijn lieve Kinderen, troost en steunt  
vader; blijft immer de Heer dienen in Vroomheid.  
Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen.  
Blijft mij steeds indachtig vooral in uw gebeden en  
goede werken. Vaarwel en tot weerziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid,

De 4 akten a. u. b.



Mr Camiel DE PREZ ;  
Mr & Mw Albert DE PREZ-HANTSON  
en kind ;  
Mr Ernest DE PREZ ;  
De Familie JOURET ;  
De Familie DE PREZ ;

Danken U van harte voor  
de blijken van oprechte  
deelneming door U betoond.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt