

Daar is geen heil voor de ziel, of geen hoop op het eeuwige leven, dan in het kruis. (nav. II)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Gilbert JOURET

echtgenoot van Mevrouw
Clotilde Schiettecatte

geboren te Oosterzele de 31 augustus 1894, en godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem de 3 November 1957, voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

**Veldwachter der gemeente Scheldewindeke.
Oudstrijder 1914-18**

Ridder in de kroonorde en in de Leopoldsorde met Zwaarden - Oorlogskruis met Palm - Vuurkruis - Herinnerings- en Overwinningsmedaille - Mutualiteitsereken 2e klasse.

Terecht wordt betreurd het al te vroegtijdig heengaan van deze geliefde man. Zijn opgeruimde gulhartigheid immers verwierf hem de vriendschap van velen. Ten andere hij was een man uit een stuk; man van geloof en plicht. Menselijk opzicht kende hij niet, noch achteruitgaan waar plicht gebod.

Mijn God, miniguldig en zwaar waren mijn smerten. Pijnlijke maanden en droevige nachten zijn mij ten dele gevallen. En ik heb lang de schijn van de dood gevoeld en klampte mij aan het leven vast, omdat het leven een weldaad is van uw hand.

Dan heb ik in de diepte van mijn ellende tot U geroepen, Gij hebt mijn stem gehoord en hebt mij uit deze poel van ellende getrokken. (Off. Dep.)

Mijn jeugd, mijn leven mijn lijden en strijden, alles is nu volbracht, en ik sta bedelend aan de deur des hemels, verstoet mij dan niet, maar dat de engelen mij geleiden in het hemels Sion.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uwe goede zorgen, gedurende mijne lange ziekte; ik begrijp uw rechtmatige smart.

En gij mijn bloedverwanten en vrienden, ik zou nog willen rond u zijn, doch de Heer heeft het anders gewild.

Gij allen die mij bemind hebt gedenkt mij in uw gebeden.

Men bidde de 4 akten tot lafenis zijner ziel.

(7 jaren aflaat voor ieder akte)



Mevrouw Gilbert Jouret, geboren Clotilde Schiettecatte, zijn echtgenote,

Mijnheer en Mevrouw Daniël Robbens-Jouret en zoon Freddy,

Mijnheer en Mevrouw Rafaël Robbens-Jouret en kinderen Christiaan en Luc,

zijn kinderen en kleinkinderen,

De familiën Jouret, Schiettecatte, Lauwaerts en Van Caeneghem.

Diepgevoelig aan Uw blijken van christelijke deelneming betuigen wij U onzen innigen dank.

R. Soetaert - Scheldewindeke