



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Marcel JOURET

geboren te Nederbrakel op 21 januari 1924  
en godvruchtig overleden te Dendermonde  
op 27 september 2000, voorzien van  
het H. Sacrament der zieken.

Echtgenoot van Mevrouw  
Thérèse PÉCHON.

Voor altijd zullen wij van onze pepe  
het beeld behouden van de rustige kracht,  
een luisterend oor en een zachte blik.  
Hij zal in ons hart blijven  
als een veelvreugdig voorbeeld  
van moed en geduld.  
Mocht zijn hart nu naar de hemel varen  
net als de pijlen die hij afgeschoten heeft.

\_\_\_\_\_

De familie dankt u voor uw gebed en uw  
blijken van deelname in hun rouw.