

Niets is duurzaam op aarde, het tijdelijk geluk ontsnaapt ons als we er beginnen van te genieten. (H. Aug.)

VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Rachel J O U R E T

echtgenote van de heer

**Roger HAEGEMAN**

geboren te Nederbrakel op 23 oktober 1934 en  
schielig overleden te Opbrakel op 14 september  
1968, gezalfd met de H. Olie.

Broos als helder kristal is het geluk in een mensenvleven. Alvorens we het goed beseffen, springt dat geluk uiteen en bezaait het verder leven met scherpe scherven van bitter leed en verdriet....

Een schone en zonnige week-end was aangebroken met de kermisdagen van Opbrakel. De laatste voorbereidselen werden keurig en zorgzaam gemaakt om een gezellig uitstapje te doen naar Holland, pas thuisgekomen uit haar gebuurte, werd ze in de bloei der jaren, getroffen plots en onverwachts, door de onmedogende dood. Wat onmogelijk schijnt te zijn, is in een paar minuten onherroepelijk waar. Met stomheid geslagen vernamen de familieleden en geburen, hoe vreselijk en onverwachts zij uit ons midden was weggerukt zonder tale of teken.... Groot is de droefheid en diep treffend te smart.

Wat kan het leven hard zijn, en de beproeving bitter ! zwaar kan het offer wegen en neerdrakkend. 't Kan duister worden rondom ons en men ziet geen uitweg ! men begrijpt niet... en men is geneigd tot troosteloze droefheid. "Mijn zoon, zo spreekt de H. Schrift, wees sterk en standvastig, want onbegrijpelijk is dit alles voor hen die niet geloven. De gelovige echter weet dat er een God is, die in wijs-

heid alles leidt en bestuurt. Dat geloof is een kracht ; in het licht ervan buigt men deemoedig het hoofd en onderwerpt men zich in betrouwen aan wat ons overkomt. Dit leven is vol ellende, voor ieder van ons gaat dit op een of andere wijze voorbij, we zijn allen op weg naar een beter leven vol vrede en geluk, waar we elkaar weerzien, die geleefd hebben in kristelijk geloof, hoop en liefde.

Mijn beste Roger, vader en moeder, hoe gelukkig waren wij samen met onze Peter, vooral in die stille rustige vakantiedagen en avonden. Mijn onverwachts heengaan is stellig het eerste groot verdriet dat ik U allen aandoe. Na een gezelligen thuis ingericht te hebben zijn nu al onze menselijke plannen stukgeslagen. Neemt moedig uw taak op en zorg verder goed voor ons lief kind, laat hem opvoeden in de enige en ware kristelijke overtuiging, die toegang geeft tot een eeuwig leven.

Duurbare familieleden, kennissen en geburen, breekt de morgen aan, denkt dat ge misschien de avond niet zult krijgen, is de avond gevallen, waagt het niet U een nieuwen morgen te beloven. Vele ongevallen en plotse sterfgevallen getuigen hiervan. Wees bereid ! (Nav. Chr. 1,23)

Wij danken U, die een laatste groet, bij dit stoffelijk overschot doet.

Van haar, die ons zo duurzaam was in het leven

voor alle deelneming in rouw en droefheid gegeven !

De families : JOURET, ROELAND, HAEGEMAN  
en HIMSCHOOT,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.