



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Achilles, Ernest JOURQUIN

weduwnaar van

Germaine DE RIDDER.

Geboren te Opbrakel op 25 februari 1903 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 10 maart 1981, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerde Mijnwerkers.

Bij het begin van de vasten worden wij ieder jaar en zelfs bij ieder sterfgeval herinnerd aan de vergankelijkheid van ons aarde leven. Vroeg of laat komt het einde, hetzij door ongeval, ziekte of ouderdom, en wel eerder dan men denkt! De onsterfelijke ziel wacht de verrijzenis en het eeuwig Paasfeest, de overgang van de dood naar het eeuwig leven... Een goed kristelijk leven is, en blijft de beste voorbereiding van de tijd naar de eeuwigheid.

De eeuwigheid is voor Ernest aangebroken, na een lang en verdienstelijk leven. De beste jaren van zijn leven heeft hij voor zijn gezin doorgebracht in de gevaarlijke en ongezonde mijnschacht. Zijn leven lang bleef hij een goede echtgenoot en zorgzame huis-

vader. Op pensioen gesteld bleef hij werkzaam op zijn hofje en erf om het keurig en verzorgd te onderhouden. Altijd vriendelijk, gelijkmoedig en dienstvaardig voor iedereen. Er werd beroep gedaan in 1964 voor graf en grondwerk om de verwarmingsinstallatie te helpen installeren, waar hij fier op was en waarvan we reeds jaren van genieten. Voor al zijn goede diensten, verdient hij alle dank en waardering.

De stille terleugang was, met zovele, goede geburen het afsterven van zijn goede en toegewijde vrouw, Germaine op 2 februari 1975. Eenzaamheid, ziekte en ouderdom, hebben hem dan stilaan grafwaarts gebracht. Zijn taak was volbracht. Stil en gelaten, en van kristelijke huize uit, is hij vredig en hoopvol naar Gods Vaderhuis overgegaan. Hij rust in vrede.

Denken wij eraan, zonder God heeft ons bestaan geen zin, geen toekomst van geluk! Danken wij God voor al het goede ons door vader en moeder geschonken, die ons zo nabij en dierbaar waren. Alle gelovigen hopen op Gods woord en belofte elkaar terug te vinden in en bij God voor altijd!

NAMIS op zondag 29 maart 1981 te 10 u.

De families JOURQUIN, GABRIELS,
DE RIDDER, GAUQUIER,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.