

Wees altijd bereid, want op een uur dat gij er niet aan denkt, zal de Heer komen.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MEVROUW

**Constance-Marie-Eugenie
JOURQUIN**

WEDUWE VAN MIJNHEER

Richard Vandekerckhove

geboren te Schoorisse den 7 Juli 1869 en
er godvruchtig overleden den 19 Januari 1948.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

- - - - -

God zal den mens loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen. JOB.

Vriendelijk van inborst, was haar omgang aangenaam voor elkeen, maar bijzonder voor dezen die elken dag haar goedheid mochten ondervinden, nu volgen hare verdiensten haar achterna.

Ja, zij is een moeder, die vroeg haar man verloor en alleen voor hare kinderen heeft moeten zorgen. Hard heeft zij ervoor gewerkt en gezwoegd en toch was zij altijd blijgezind en opgeruimd. - Nog was hare beproeving niet ten einde, hare kwaal die haar jaren heeft gekweld, bracht haar soms pijnlijke dagen, zij verdroeg het en zij beurde anderen nog op. Moge de Heer het haar vergelden.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, herinnert u wat ik voor u gedaan heb; betrouwt op God. Ik dank u voor de teedere zorgen waarmede gij mijn ouden dag hebt omringd; weest gij mij nu ook indachtig in uwe gebeden en leest als echte christene mensen. - Vrienden en Kennissen dank voor uwe genegenheid.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

Dr. Portois Schoorisse.

Mijnheer en Mevrouw Alfons VAN PEVENAËYGE-VANDEKERCKHOVE en zoon Maurice;

Mijnheer Albert VANDEKERCKHOVE-COPPENOLLE en dochter Josette;

Mijnheer Hector VANDEKERCKHOVE-VANDENHOVE en kinderen Andrea, Norbert en Ghislain;

Mijnheer en Mevrouw Albert GEENENS-VANDEKERCKHOVE en kinderen Julien en Lucien;

Mijnheer en Mevrouw Richard VANDEKERCKHOVE-HAUSTRAETE en kinderen Urbain en Christiane;

De familieën JOURQUIN, VANDEN DAELE & VANDEKERCKHOVE;

Danken U voor Uw gewaardeerde rouwbetuing.