

Lijden, strijden en sterven is het lot van de mens hier op aarde. Gelukkig zij die inzien dat dit aardse leven maar een voorbereiding is op het andere leven, waar alle leed voorbij zal zijn.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEJUFFER**

**Imelda, Zulma, Emma  
JOURQUIN**

geboren te Parike op 13 april 1900 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 8 juli 1974, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Maanden geleden werd deze dierbare overledene door een ongeneeslijke ziekte gekweld. Een harde beproeving voor haar « Niet meer kunnen ; anderen tot last dienen ».

Maar dan kwam nog die lange harde kruisweg. Voor mensen die geen geloof hebben noch hoop kennen op het eeuwig leven zou dit ondraaglijk geworden zijn en zinloos. Maar haar, die Hem ook in deze pijnlijke omstandigheden heeft aanvaard, heeft de Heer geholpen om het lijden moedig te dragen en het verdienstelijk te maken.

Met de Heer heeft zij geleden en is zij gestorven ; met Hem zal zij nu ook verrij-

zen en verheerlijkt worden.

Maria, die onder 't kruis ons aller moeder zijt geworden, wees mijn voorspreekster bij uw Goddelijk Kind.

Mijn dierbare zuster, broers en familie, hebt dank voor uw liefdevolle bezorgdheid. Scheiden valt steeds hard vooral als iemand alleen achterblijft. Troost U echter in de kristelijke hoop dat wij elkaar weerzien in de hemel.

Uw gebed voor mij zal de beste gedachte-nis zijn aan mij.

De familie JOURQUIN-DE VLEESCHAUWER,  
**dankt U oprecht voor uw bliken van  
kristelijke deelneming.**

Uitg. S. Gijsselincx, Opbrakel