

Heer, uw Wil geschiede...

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria - Florina Jourquin

echtgenote van Mijnheer
Hector DESTERKE,

geboren te Oprakel de 26 september 1901 en er
godvruchtig overleden de 27 januari 1961,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Wij verheffen onze ogen ten hemel en zien op
naar Gods Voorzienigheid, opdat deze smart ons
niet hopeloos terneerdrukke.

Veel heeft zij geleden, maar moedig heeft zij de
beproeving uit de hand van de Heer aangenomen.

Vol hoop en vertrouwen had zij de strijd aange-
bonden tot behoud van haar bedreigde gezondheid,
maar toen zij aanvoelde dat haar pogingen vrucht-
eloos waren, heeft zij ootmoedig het hoofd gebo-
gen voor Gods H. Wil en zich in stilte voorbereid
op de ontmoeting met haar Schepper.

Haar hemelse Moeder Maria, die zij met kinder-
lijke genegenheid te Lourdes ging opzoeken, heeft
haar nu binnengeleid in de eeuwige Woning om,
na het leed van deze wereld, een onvergankelijk
geluk te gaan genieten.

Wat is de gedachte aan Gods zaligheid troostend
en bemoedigend. De hoop op een gelukkig hierna-
maals geeft ons de kracht om de arbeid en de last
van dit leven te dragen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
hoe gaarne was ik bij u, hoe gelukkig maakte mij
uw gezelschap! Nog vele jaren hadden wij zo kun-
nen samen blijven, maar de dood deed deze droom
verzwinden. In geest en hart zullen wij echter ver-
enigd blijven, tot wanneer een eeuwig geluk ons
voor altijd bij elkaar zal brengen. Hebt dank voor

de liefde, waarmede gij mij in de droeve dagen en
nachten van mijn ziekte hebt omringd. Beminde
broeders, zusters, alle familieleden en vrienden, blijft
mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens bij
de Heer.

Zoet Hart, van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



Voor de steun van uw gebed, voor
de troost van uw medevoelen in
de rouw, danken U de families

JOURQUIN.
DESTERKE.

De Croo, Oprakel.