

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles en tevreden sterven.

Liefdevol en vroom aandenken aan

MEVROUW

MARIA - JOSEPHINE JOURQUIN

weduwe van de Heer

JOZEF VAN DEN BOSSCHE

Zij werd geboren te Parike, op 13 april 1896
en ontsliep vredig in de Heer in het A.Z. te Gent
op 2 december 1981,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families JOURQUIN, VAN DEN BOSSCHE,
DE LANGE en VAN RUYSKENSVELDE,**

danken U voor Uw blijk van genegenheid
en medevoelen.

Moeder we leggen U zachtjes
te rusten dicht bij vader.
Het is reeds zo lang
dat hij overleden is.
Eigenlijk hebt gij hem moeilijk kunnen missen
omdat uw leven zo intens
met het zijne verbonden was.
Nu gaat gij dezelfde weg als hij
naar het eeuwig leven over de dood heen.
Wij zijn U dankbaar
voor alles wat gij voor ons waart
en hebt gedaan
om de weg die gij ons voorging
van spontaan zelfvergeten en gulle mildheid
om de zorg en liefde voor uw kinderen
en kleinkinderen.
Wij danken om deze laatste dagen
waar wij nog dichter naar elkander toegroeiden
in samengedragen zorg en pijn.
Gelovig willen wij aanvaarden
dat gij ons verlaten hebt.
Na een welbested aards leven
mogen wij van God verwachten
dat Hij ons door de verdiensten van Zijn Zoon
opneemt in het Hemels Paradijs.
Wij bidden U Heer voor onze moeder
die nu vol betrouwen aan Uw hart klopt
om samen met vader deelachtig te
worden aan het onvergankelijke leven
en geloven dat wij elkaar in trouwe genegenheid
zullen terugvinden over alle grenzen heen.
Laat haar binnen in het Rijk van Uw geluk.