

Die de Heer vreest, zal troost vinden op
zijn sterfbed.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

OMER JOURQUIN

Zoon van wijlen

Gustaaf en Clemence Broodcoorens,

geboren te Overboelare de 18 Januari 1889 en god-
vruchtig overleden te Geraardsbergen de 20 Novem-
ber 1954, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Rustend Veldwachter - Oud-Strijder 1914-18.

Vroegtijdig, zoals bij zovelen die in dienst van het
Vaderland een deel van hun gezondheid hebben ge-
offerd, komt de dood hem verlossen uit deze wereld
vol ellende en verdriet. Lijden en kwellingen doen
ons aan God denken en naar de hemel verzuchten,
daarom moeten we de kruisen in het leven niet aan-
zien als straffen, maar als vingerwijzingen van de
Heer.

De dierbare overledene was eenvoudig en goed-
hartig. Met echte liefde heeft hij gezorgd voor zijn
neef, voor wie hij vader en moeder heeft vervangen.
Om die liefde zal God hem niet onbeloond laten. Hij
had een diepe verering voor O. L. Vrouw en zijn
paternoster was geen onbekende voor hem.

Maria, Gij waart mijn troost in de droefheid, mijn
toevlucht in mijn lijden. Gij zijt de hoop van mijn
zaligheid.

Dierbare neef, als een goede vader heb ik voor U
wijlen zorgen. Blijf trouw aan uw kristelijke plichten
en vergeet mij niet in uw gebeden. Zuster, familie
en vrienden heb dank voor uw genegen zorgen en
bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Druk De Croo, Koster, Overboelare.



De Familiën JOURQUIN, BROODCOORENS,
DE BECK en SOLVEL,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene

DANKEN U.