

O Kruis ! Onder uw schaduw rust en hoop ik.
(Navolging v. Christus)



BID VOOR DE ZIEL

van de heer

Remi Jourquin

geboren te Parike de 1 septenber 1894 en er
overleden de 22 maart 1969,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

God mengt het geluk van deze aarde met bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat niet bedrieglijk is.

De dood geeft de mens heilzame lessen : Hij leert ons hoe klein wij zijn voor de ogen van God, hoe kort het leven is voor de eeuwigheid ; Hij spaart niemand.

In deze overtuiging heeft deze overleden man geleefd. De beproevingen heeft hij aanzien als de wilsbeschikkingen van de Heer en in geloof heeft hij er zich naar geschikt. Thans komt voor hem de tijd van rust en vrede.

Beminde bloedverwanten, ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens in de hemel bij onze geliefden, die ons zijn voorgegaan.

Uw blijk van genegenheid weze een gebed voor het eeuwig geluk van mijn ziel.

Heer, geef zijn ziel de eeuwigte rust !



De families

JOURQUIN en DE LANGE

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare